

# Rebellen aan de macht

***Promise me* is een lekker brutale ode aan het eigenwijze kind.**

Charlotte De Somviele

Woensdag 10 november 2021 om 3.25 uur



Heerlijk ruw. Kurt Van der Elst

**Promise me**

**Kabinet K & Het Paleis**

Speelt nog op 12/11 in Het Paleis en is in het voorjaar van 2022 te zien in Deinze, Roeselare, Zaventem, Damme, Sint-Niklaas, Geel en Hasselt.

Zouden we alle schoolkinderen na de herfstvakantie niet beter naar het theater sturen in plaats van ze opnieuw tot mondkmaskers te veroordelen? Je moet er tijdens *Promise me* vaak aan denken bij het zien van al die ongeremde levensdrift van de jonge dansertjes.

Voor hun nieuwe voorstelling verzamelden de choreografen Joke Laureyns en Kwint Manshoven opnieuw een ontwapenende cast kleine Mowgli's tussen 9 en 12 jaar. Op die leeftijd hebben ze vaak nog iets genderloos, wat maakt dat ze geen identiteit representeren, maar wel iets universeleers: kind-zijn, mens-zijn, samen-zijn. Steeds weer gaat het werk van Kabinet K

daarover: wat maakt ons menselijk en wat gebeurt er wanneer die fundamenteen worden onderdrukt?

In Promise me staat alles in het teken van nieuwsgierigheid, durf, zin voor avontuur en ontdekking. Samen met Manshoven en Les ballets C de la B-danser Ido Batash doen de kinderen alles waarvan je de ouders en leerkrachten in de zaal spontaan een hartaanval hoort krijgen. Bieten eten tot hun kleren onder het nepbloed zitten? Stenen in de lucht gooien en er rakelings onderdoor lopen? Een XL-ballon opblazen tot die ontploft? Van iedereen een stukje haar afknippen? Check.

Voor Kabinet K zijn kinderen nooit heiligen en hier gaat het er heerlijk ruw aan toe, aangevuurd door de livemuziek van Thomas Devos. In het risicovolle en fysieke spel doet de choreografie soms aan het vroege werk van Wim Vandekeybus denken, maar ook aan circus. Knap is bijvoorbeeld de 'lichaamsorigami' van de zusjes Téa en Zélie.

Promise me is niet alleen een ode aan onze innerlijke rebel in een angstsamenleving die zweert bij controle en veiligheid. Het gaat ook over koppig ergens voor staan. Je grenzen verleggen. Tegen de stroom ingaan. En vertrouwen dat als je met je ogen dicht bijna tegen een muur aan loopt, er altijd wel iemand zal zijn die je zal beschermen. Het maakt Promise me tot een mooi antidotum voor deze tijd.